



New York City is een geweldige stad om te trouwen, dus gingen Pauline Vollrath van WITenzo Weddings & Events en 10 andere weddingplanners naar de Big Apple om de laatste trends op trouwgebied te onderzoeken en de mooiste trouwlocaties in de stad te inspecteren.

TROUWTRENDS UIT DE USA

Als wedding planner ben je altijd opzoek naar aparte, leuke, innovatieve en bijzondere dingen op het gebied van trouwen; New York is dan ook een geweldige plek om inspiratie op te doen. Amerikanen vinden de huwelijksdag erg belangrijk en pakken het veelal groots aan.



De aankleding van het huis, de kerk en de feestlocatie is in Amerika geen sluitpost op de bruiloftsbegroting maar een heel belangrijk punt. Een speciaal thema om de dag van je leven iets extra's te geven en heel bijzonder te maken hoort er gewoon bij.

Dit fenomeen is gelukkig al langzaam aan het overwaaien naar Nederland en een speciaal thema voor 'de dag' gebeurt dan ook al iets vaker. Een (kleur)thema loopt meestal als een rode draad door het hele huwelijk tot in de kleinste details. De gehele dag wordt in dezelfde stijl aangekleed, het begint al bij het ontwerp van de 'save the date' tot en met de give-aways en de bedankkaart.

Een aantal voorbeelden van thema's zijn: glitter and glamour, black and white, chique country style, beach style, Caribbean.

De trend van nu is dat er voor de aankleding veel met takken wordt gewerkt in verschillende kleuren, in het voorjaar vooral veel

met de Japanse Kers (bloesem tak). Bloemen worden ook zeker niet vergeten, de favoriete bloem is nu de Gardenrose, een soort pioenroos. Grote center pieces op hoge voet voor midden op de tafels met een combinatie van takken en bloemen is helemaal hip.

Op het gebied van tafeldecoratie is er ook heel veel keus in de US. In Nederland zien we meestal de effen witte of champagnekleurige tafelkleden; Amerikaanse partyverhuurbedrijven hebben een grote keus aan tafellinnen, servies en glaswerk in alle mogelijke kleuren. Glanzende doorschijnende bewerkte of onbewerkte organza tafelkleden met een effen tafelkleed eronder is daar nu de trend in combinatie met veel glimmende materialen en linten voor de tafelaankleding en het gebruik van veel kaarsen voor extra sfeer. Veel en rijkelijk is het motto.



De cupcakes met romige vulling in verschillende kleuren en smaken zijn erg populair bij de Amerikanen. Een cupcake-tree met een klein bruidstaartje op de top is dan ook een hit. De laatste trend zijn de mini cupcakes en natuurlijk in de stijl van het thema.

Drukwerk is in Amerika een belangrijk onderdeel waar veel aandacht aan wordt besteed. Het is niet alleen de uitnodiging maar save-the-dates, menukaarten, seating kaartjes, kaartjes voor de give-aways



en bedankkaarten zijn heel gebruikelijk en veelal in dezelfde lijn en thema. Wij brachten een bezoek aan een toonaangevend bedrijf Ceci New York. Zij leveren exclusieve uitnodigingen met reliëfdruk, verkrijgbaar in verschillende luxe papiersoorten, stijlen, kleuren en met chique linten.

Bij ons bezoek aan de Amsale Design Group, een bruidsmodeboutique met bijzondere bruidsjurken hebben we geweldige jurken gespot. De Amsale Flagship Store is gevestigd op Madison Avenue, een chique winkelstraat. De jurken zijn gedurfd, anders en modern. Strapless jurken, licht glanzende stoffen en korte bruidsjurkjes zijn de trouwtrends van nu.



TROUWEN IN NEW YORK

Trouwen of een huwelijksaanzoek doen in The Big Apple is 'something different'. Bij de Nederlanders is dit nog niet zo bekend, maar er zijn zo veel fantastische mogelijkheden, of je nou romantisch met z'n tweeën wilt trouwen of met een klein of groot gezelschap. Wij gingen op pad om geweldige hotspots te bezichtigen: romantische plekken in o.a Central Park, locaties met magnifieke uitzichten, trendy lofts en nog veel meer. Ook hebben we zelf diverse 'fun to do' activiteiten ondernomen.

IN HET PARK

Central Park is het schitterende park midden in de stad waar de New Yorkers vele vrije uurtjes doorbrengen. Het park is heuvelachtig met verschillende meertjes en het Belvedere Castle, met een prachtig uitzicht op de skyline van Midtown Manhattan. In de bloesemtijd is het net een fairy tale. Wat is er nou romantischer dan elkaar in het Central Park het ja-woord te geven. Er zijn een aantal unieke romantische plekken waar de mogelijkheid is voor een huwelijksceremonie:

Conservatory Gardens (rechts boven) is een schitterende tuin midden in Central Park. Het is een idyllische trouwplek naast een vijver, waar je elkaar onder een boom de eeuwige trouw kunt beloven. Ladies Pavilion (kleine foto links onder) is een romantisch prieel naast een meer, waar de huwelijksvoltrekking kan plaatsvinden met een geweldig uitzicht op de stad. Bij Bow Bridge (rechts onder in de linker kolom) kan je elkaar het ja-woord geven op het midden van de brug, met uitzicht op het



meer en de roeibootjes. Nog een aantal mooie plekken zijn; Bethesda Fountain, Cherry Hill en Shakespeare's Garden. Je maakt het helemaal romantisch als je de ceremonie aanvult met muziek: 'a dream come true'. Vervolgens romantisch met z'n tweetjes met een glas champagne toasten tijdens een vaartochtje in een roeibootje en daarna feestelijk lunchen of dineren bij de the Loeb Boathouse (rechts boevn), dat een begrip is in New York City. Iedereen kent deze locatie wel uit films. Het is gelegen aan de bootjesvijver van Central Park en heeft tevens uitzicht op de Bethesda Fountain waar vele acteurs hebben gezeten tijdens het schieten van een film.

MET UITZICHT

Trouwen op de Empire State Building (links boven) spreekt tot ieders verbeelding. Op de 55ste verdieping is een speciale "weddingroom" (rechts onder) voor kleine gezelschappen met natuurlijk een magnifiek

WEDDINGPLANNERS IN NEW YORK

De U.S.A. is het walhalla op trouwgebied. Met elf weddingplanners van de BWPN (beroepsorganisatie) zijn we dan ook voor één week naar New York vertrokken om inspiratie op te doen en de mogelijkheden van trouwen in NY te bekijken. Alle aspecten van trouwen in New York stonden op het programma van vele trouwlocaties bezichtigen tot aan de nieuwtjes op trouwgebied te onderzoeken. Ook hadden we verschillende afspraken met Amerikaanse weddingplanners om ervaringen uit te wisselen en kennis op te doen. We hebben een geweldige trouwbeurs in het schitterende Roosevelt hotel bezocht waar we talloze leveranciers hebben gesproken en zeker op het gebied van styling was hier veel te bewonderen. Bij een bekende top stylist en bloemist van NY hebben we één dag een unieke en leerzame workshop 'Trends & Styles' gevolgd en een presentatie bekeken over bruiloften en events die ze verzorgd hebben.

Het was een geweldige week, ik heb volop genoten van alles wat de stad te bieden heeft. Enorm veel energie en inspiratie opgedaan om zelf weer vernieuwde invulling te geven aan de bruiloften die ik in Nederland en in het buitenland organiseer.





uitzicht. 's-Avonds wordt het nog sprookjesachtiger met lichtjes in de weddingroom en de lichtzee van de stad.

De Top of the Rock is in Rockefeller Center en is helemaal hot: trouwen op een dakterras in de Big Apple met een formidabel uitzicht. En wat dacht je van het overweldigende The Plaza Hotel, gelegen aan het begin van Central Park. Bekend uit veel films, o.a van de film 'Bridewars' waar twee bruiden strijden om dezelfde trouwdatum in The Plaza. Voor kleine gezelschappen is hier de mogelijkheid om o.a. in een bruidsuite elkaar het ja-woord te geven. Er zijn verschillende koloniale zalen voor grotere gezelschappen, met als uitschieter de net geopende Palm Court salon, waar je van een heerlijke high tea kunt genieten.

HIP

Wil je trouwen in een trendy loft in een hippe wijk van NY dan is Ramscale een aanrader. Het uitzicht vanaf het grote buitenterras op de rivier de Hudson, het Vrijheidsbeeld en de stad maakt deze locatie extra de moeite waard. Je kunt hier ook gebruik maken van de bruidsuite met een schitterende badkamer. Momenteel zijn ze druk met een verbouwing bezig om het nog unieker te maken.

'Something else' is getting married op de bekendste brug van New York: de Brooklyn Bridge. Wat is er mooier dan je geliefde op deze immense brug het ja-woord te geven. Daarna een romantische sunset cruise op een zeilboot op de Hudson, om daar het champagneglas te heffen met een schitterend uitzicht op de skyline van New York, de Brooklyn bridge en de Statue of Liberty. Wil je trouwen bij het Vrijheidsbeeld? Dat kan dat ook geregeld worden.

Een aanrader is om na de huwelijksceremonie en de foto's romantisch en hip te gaan dineren in het Renaissance Hotel midden op Times Square. Dit is een hip en trendy restaurant met een geweldig uitzicht op het verlichte Times Square; het is dan ook erg leuk om hier van je huwelijks diner te genieten. Met meerdere gasten is dit ook zeker een speciale plek voor de huwelijksceremonie en het diner.

FUN TO DO

Helemaal hot in town is Magnolia Bakery (foto's rechts boven), bekend van Sex and the City. Het water loopt je in de mond als je al die overheerlijke taarten en cupcakes ziet. Leuk voor je vrijgezellen feestje of gewoon om heerlijk te tea'en.

Wat dacht je van een lingerieparty tijdens je bridal shower bij de flagship store van Victoria Secret Foto's rechts boven). Feestelijk je bruidslingerie uitzoeken met je vriendinnen en lekker verwend worden met champagne, cupcakes, make-up en een gift bag. Als dat geen genieten is!

AMERICAN WEDDING

Rehearsal diner kennen we niet in Nederland maar is een belangrijk onderdeel van een Amerikaanse bruiloft. De avond voor de bruiloft is er



een diner met de gasten, daaraan voorafgaand is er een proefsessie voor het bruidspaar en de getuigen in de kerk.

Op de huwelijksdag ziet het bruidspaar elkaar pas bij het altaar in de kerk. De bruid is zich samen met haar getuigen aan het klaarmaken voor de grote dag; de bruidegom gaat met zijn getuigen nog even ergens wat drinken of lunchen. Beiden komen dan apart met trouwvervoer naar de kerk waar de bruid door haar vader naar het altaar wordt gebracht.

Na de huwelijksplechtigheid is er meestal een fotosessie van het bruidspaar. De gasten gaan alvast naar de cocktailparty waar het bruidspaar iets later zal arriveren; vervolgens wordt er getoast op het net getrouwde stel. 's Avonds is er een diner dansant met alle gasten. Het aansnijden van de bruidstaart is tijdens het dessert of daarna. De muziek gaat meestal nog 1 à 2 uur door na het dessert. Vervolgens gaat het bruidspaar meteen op honeymoon of naar een romantische bruidsuite.



Tekst en foto's : Pauline Vollrath

